

Διεύθυνση ορχήστρας και χορωδιών, σύνθεση, ενορχήστρωση, διδασκαλία, θεωρητικά κείμενα, μαθήματα, διαλέξεις. «Στην μεγάλη θάλασσα της μουσικής, ζει και κινείται με την άνεση και την επιδεξιότητα που τα ψάρια κολυμπούν στο νερό», είπε κάποτε γι' αυτόν ο Γιώργος Κουρουπός.

Έχει επίσης αφιερωθεί σε πολλές οργανωτικές δραστηριότητες αφού έχει περάσει σχεδόν από όλες τις διευθυντικές θέσεις. Κάπου εδώ αρχίζουν τα δύσκολα... Έχει ειπωθεί ότι οι καλλιτέχνες χρειάζονται γερό στομάχι. Σωστά. Μόνο που στην Ελλάδα, όσοι μουσικοί καταπιάνονται με τα –απαραίτητα– οργανωτικά δεν χρειάζονται απλώς γερό στομάχι. Χρειάζονται σιδερένιο !

Άλκης Μπαλτάς

K. L. Θα ήθελα να μιλήσουμε και για εκείνο το κείμενο, το κάπως χιουμοριστικό, με τον επί τούτου βαρύγδουπο τίτλο: *Gradus ad Parnassum*.

A. M. A, vai το *Gradus*... Η ζωή μου έφερε έτσι τα πράγματα, με μία κοινή λογική θα λέγαμε, μάλλον ευνοϊκά. Γυρνώντας από το Βερολίνο πολύ γρήγορα ανέλαβα την Κρατική Θεσσαλονίκης, αργότερα την Λυρική, μετά το Ραδιόφωνο... Είδα από πολύ κοντά πώς λειτουργεί το Ελληνικό κράτος απέναντι στην λόγια μουσική, αυτό που αγαπώ και με ενδιαφέρει. Είδα επίσης πώς λειτουργούν οι φορείς και φυσικά, όπως όλοι μας, να παρακολουθώ το πού πάει αυτό το καράβι της μουσικής μέσα στην Ελλάδα. Αγωνίστηκα μέσα από αυτές τις θέσεις κάπως να επηρεάσω τα πράγματα, θα σου πω μετά συγκεκριμένα με ποιο τρόπο.

Που θέλω να καταλήξω; Το αποτέλεσμα ήταν μία πίκρα. Μας καλούσαν κάθε τόσο στο Υπουργείο για να πούμε γνώμες, να κάνουμε διαβουλεύσεις. Μας βάλανε να φτιάξουμε ένα καινούργιο νόμο. Χάσαμε άπειρες ώρες δουλειάς με τον (Κώστα) Νικήτα, με τον Θέμελη, τον Αδάμη... Τόσοι άνθρωποι σημαντικοί κάθισαν και σκοτώθηκαν στη δουλειά επειδή το πονάγανε το θέμα και ποιο το αποτέλεσμα; 'Ενα τίποτα!

Το χάλι το γνωρίζουμε και δεν χρειάζεται να το περιγράψουμε. Όταν λοιπόν το 2002 με κάλεσαν στη Βέροια για ένα μουσικοπαιδαγωγικό συνέδριο, «προτάσεις για τι πρέπει να γίνει» και όλα αυτά, δεν άντεχα άλλο. Δεν ήξερα πια τι να γράψω. Τότε σκέφτηκα να κάνω μία κατάθεση ψυχής μέσα από ένα παραμύθι.

Φαντάστηκα τον Παλεστρίνα να παίρνει μία άδεια από τον Θεό και να κατεβαίνει, ως Aloysisius, για να επισκεφτεί –τί άλλο– τη Χώρα των Μουσών. Υποθέτει πως αφού από παλιά όλοι αυτοί ήτανε τόσο σπουδαίοι, τώρα σίγουρα θα έχουν γίνει ακόμα πιο σπουδαίοι! Εκεί είναι που αρχίζει και βλέπει τί πραγματικά συμβαίνει. Ο «Παρνασσός» βέβαια έχει διπλή έννοια: αυτή που του δίνει ο Fux αλλά και το γνωστό μας βουνό.

K. L. Η μουσική υπήρξε η πρώτη αν και όχι η μοναδική επιλογή;

A. M. Οι γονείς μου ήτανε εκπαιδευτικοί και οι δύο. Ο πατέρας μου ήταν γυμνασιάρχης και ερασιτέχνης στη βιόλα. Η μητέρα μου δούλευε και στην Κρατική Ορχήστρα. Κάποια στιγμή είπανε και σε μένα και στον αδελφό μου: «Μουσική θέλετε; Εντάξει. Ωστόσο τελειώστε και κάτι άλλο γιατί δεν ξέρετε τί γίνεται. Μπορεί σε ένα κρατικό ωδείο περιορισμένων δυνατοτήτων να έχετε ένα όνομα ως καλοί μαθητές, αλλά μπορεί να είσαστε απλώς οι πρώτοι του χωριού.»

Έτσι έγινε ένα είδος όμορφης και καθαρής συμφωνίας. Εγώ τελείωσα Νομική, ο αδελφός μου Φυσική, αλλά στο τέλος γίναμε και οι δύο μουσικοί. Την Νομική την ξέχασα τελείως αλλά μου άφησε κάτι: Τον τρόπο του νομικώς σκέπτεσθαι. Αυτό με βοήθησε πολύ μέσα στις υπηρεσίες που βρέθηκα, όπου μία λέξη ή ένα κόμμα μπορεί να έχει μεγάλη σημασία.

K. L. Από αυτά που διαβάζω και ξέρω, συμπεραίνω ότι ως συνθέτης έχεις μία μάλλον βραχύβια σχέση με τον μοντερνισμό.

A. M. Μέχρι το '74 βρισκόμουνα αποκλειστικά και μόνο μέσα στην Εθνική Ελληνική Σχολή. Εκεί μέσα δούλευα, με δάσκαλό μου τον Μιχαηλίδη. Το '74 βρίσκομαι στο Βερολίνο και έρχομαι αντιμέτωπος με ένα καινούργιο κόσμο. Μέχρι τότε ότι ξέραμε από μοντέρνα μουσική στη Θεσσαλονίκη προερχότανε από έναν μόνο άνθρωπο: τον Γιάννη Μάντακα. Χάρη σ' εκείνον είχαμε γνωρίσει από Orff μέχρι Penderecki, ενώ στο Ωδείο καθόλου.

K. L. Δεν έφταναν κάποια από αυτά που γινόντουσαν στην Αθήνα από την Εταιρεία Σύγχρονης Μουσικής;

A. M. Σε πολύ μικρό βαθμό. Ερχόντουσαν ο Παπαϊωάννου και ο Αντωνίου. Ο Παπαϊωάννου είχε μιλήσει για τον Σκαλκώτα και τότε είχαμε ακούσει κάποια πράγματα.

K. L. Επομένως, σε σχέση με την Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη είσαστε ακόμα περισσότερο ξεκομμένοι από τις όποιες εξελίξεις.

A. M. Βέβαια. Ουσιαστικά ήτανε ο Μάντακας και κάποια σεμινάρια που έκαναν οι Αθηναίοι, αλλά δεν υπήρχε τακτική επαφή. Φυσικά ούτε και το ραδιόφωνο αναπλήρωνε αυτό το κενό. Το πρόγραμμα ήτανε το γνωστό, εντελώς παραδοσιακό. Τρίτη βράδυ υπήρχε μία μετάδοση με την Συμφωνική της Βοστόνης, αλλά και εκεί έπαιζε περισσότερο ρομαντικό ρεπερτόριο.

Είχα και την τύχη –μέσα από παρότρυνση του Μάντακα– να κάνω και μαθήματα με τον Παπαϊωάννου για ένα περίπου χρόνο. Βέβαια αυτό ήτανε αρκετά δύσκολο γιατί έπρεπε να κατεβαίνω στην Αθήνα και τα έξοδα ήτανε πολλά, παρ' όλο που ο ίδιος είχε την ευγένεια να με διευκολύνει.

Από την άλλη, τα λίγα μέσα που είχαμε μας έκαναν να σκοτωνόμαστε να ανακαλύψουμε ότι δεν ξέραμε. Όλοι μαζί: ο Βακαρέλης ο Φιδετζής, ο Ρένος Μπαλτάς... Για παράδειγμα, η Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών άλλαζε την βιβλιοθήκη της και έδινε δίσκους και νότες! Κάναμε κοπάνα από το γυμνάσιο, πήγαμε με σάκους και τα αρπάξαμε. Εκεί είδα για πρώτη φορά ονόματα όπως του Piston και του Lou Harrison, που ούτε τα είχα ακούσει. Ψάχναμε με απληστία να τα γνωρίσουμε όλα.

Όμως στο Βερολίνο δεν ήταν μόνο η εντελώς σύγχρονη μουσική –σε όλες τις τις εκφάνσεις– που συνέβαινε καθημερινά. Υπήρχαν και πολλά άλλα: τα σεμινάρια, οι βιβλιοθήκες –εκεί πραγματικά έπαθα σοκ– και τέλος οι εκτός Ευρώπης μουσικές: γκάμελαν, ινδικά σύνολα... ένα διαρκές άνοιγμα οριζόντων.

K. L. Εκεί λοιπόν γράφονται και τα πρώτα μοντέρνα έργα.

A. M. Το ατονάλ–ας το πούμε έτσι– ξεκινάει εκεί. Σ' αυτό παίζει ρόλο και η επιμονή μαθητών και καθηγητών που όλοι ήτανε τότε μέσα σ' αυτό το πλαίσιο. Ως ένα βαθμό αυτό δημιουργεί και μία πίεση: «πρέπει και εγώ να γράψω προς αυτή την κατεύθυνση». Έτσι πέρασε μία τέτοια περίοδος όπου έφτασα και σε ακραία πράγματα τα οποία σήμερα δεν εμφανίζω ούτε στον κατάλογο των έργων μου. Πειραματισμοί

A. Μπαλτάς



Με τον Δ. Σγούρο



Με τη Λίνα Βερτμίλερ



που φτάνουν από ολοκληρωτικό σειραισμό μέχρι τις γραφικές παρτίτουρες και τέτοια.

Θα έλεγα ότι αυτό που η Ιστορία της μουσικής πέρασε αυτά τα τελευταία 50-60 χρόνια, σε μικρογραφία το πέρασα και εγώ. Μπήκα σε ένα μεγάλο προσωπικό πειραματισμό που κατέληξε κάπου. Αν σε ενδιαφέρει μπορώ να σου πω.

K. L. Βεβαίως. Αυτά συζητάμε.

A. M. Έχω ξεφύγει πια από οποιοδήποτε κόμπλεξή ενοχή για το αν θα γράψω έτσι ή αλλιώς. Γιατί για μένα γράφω.

Είναι στιγμές που εκφράζομαι πολύ ωραία μέσα από ένα σύγχρονο, ας το πούμε, ιδίωμα και άλλοτε έχω διάθεση να γράψω κάτι απόλυτα τονικό, ως ένα τραγούδι. Μου αρέσει αυτό το κολύμπι. Ωστόσο σε έργα που με προβληματίζουν παραπάνω με ενδιαφέρει ο συγκερασμός. Πώς με ένα ουσιαστικό τρόπο θα συνυπάρξουν οι δύο κόσμοι και να μην είναι μία απλή εναλλαγή, μία έτσι και μία αλλιώς. Κάπως να γίνει μία ενδιαφέρουσα συγχώνευση. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ.

K. L. Υπάρχει στα γραπτά σου και ένα κείμενο για τις διαχρονικές τεχνικές της σύνθεσης. Αυτό υπονοεί μία άποψη. Πώς το ενοείς; Υπάρχει κάτι που ξεκίνα από τον 13ο αιώνα και φτάνει μέχρι σήμερα και μπορεί να τα συνδέσει όλα;

A. M. Υπάρχουν κάποιες τεχνικές οι οποίες είναι ακριβώς ίδιες στη σύλληψή τους. Θα πω κάτι το γενικό και κάτι το ειδικό. Ας πάρουμε για παράδειγμα την τεχνική της αντιστικτικής υφής. Ως τρόπος σκέψη ξεκινά από τον Guillame de Machaut και φτάνει μέχρι τον Ligeti. Στην ουσία δεν έχει αλλάξει τίποτα. Καλό παράδειγμα γι' αυτό είναι ο κανόνας. Κανόνα έχουμε στο τραγούδι «Το καλοκαίρι ήρθε» του 13ου αιώνα και τεχνικές κανόνα χρησιμοποιεί ο Penderecki στη «Θρηνωδία για τα θύματα της Χιροσίμα». Μπορεί στη δεύτερη περίπτωση η μίμηση γίνεται με ηχητικές μάζες που ακολουθούν η μία την άλλη, όμως η λογική παραμένει ίδια.

Πέρα όμως από ειδικές τεχνικές: το στοιχείο της έκπληξης, της διάψευσης ή της αντίθεσης, είναι στοιχεία που πάντοτε τα βρίσκουμε.

K. L. Έχεις δουλέψει πολύ και ως ενορχηστρωτής.

A. M. Από παλιά και συνεχίζω και τώρα. Η ενορχήστρωση είναι ένα άλλο κομμάτι της δραστηριότητάς μου. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ιδιότυπη συνθετική λειτουργία μόνο μέσω των ηχοχρωμάτων, αφού εδώ το κείμενο είναι κάποιου άλλου.

K. L. Ο Κωστής Δεμερτζής μου είχε πει κάποτε πως ο ενορχηστρωτής πρέπει να είναι ένας καλός πλαστογράφος, εννοώντας ότι μπαίνει στη λογική κάποιου άλλου συνθέτη.

A. M. Εξαρτάται. Στην καλή ενορχήστρωση υπάρχουν δύο δρόμοι. Αν για παράδειγμα πάρεις έναν Mozart, Haydn ή Beethoven, μπορεί να κάνεις μία ιστορική ενορχήστρωση, ακολουθώντας το ύφος της εποχής. Όμως μπορεί και να κάνεις μία ενορχήστρωση που δεν είναι καθόλου μοτσάρτια ή μπετοβενική. Αυτό κάνανε συνθέτες μαέστροι αρκετά παλαιότεροι όπως για παράδειγμα ο Felix Weingartner...

K. L. ...η o Stokowski και ο Μητρόπουλος, που κάνανε κυρίως Bach για μεγάλη ορχήστρα. Επίσης ο Berg και Webern ενορχήστρωσαν την «Τέχνη της Φούγκας».

A. M. ...και ο Webern το Ricercar... Όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την ιστορική χρήση του ηχοχρώματος ή με μία κόπια του στυλ. Αν όμως πάλι κάποιος θελήσει να κάνει μία ενορχήστρωση σε στυλ Beethoven πρέπει πραγματικά να μπορεί να την κάνει. Χρειάζονται ειδικές γνώσεις ιστορικής ενορχήστρωσης που συνήθως δεν διδάσκονται. Τώρα μπαίνει ένα τέτοιο μάθημα στο Πανεπιστήμιο. Με την ίδια λογική που στα Ωδεία δεν διδάσκουμε ιστορική αρμονία. Αν σου δώσω μία μελωδία να την εναρμονίσεις στο ύφος του 18ου αιώνα, αυτό είναι κάτι το πολύ συγκεκριμένο.

K. L. Από όλες τις δραστηριότητές σου ξεχωρίζεις κάποια περισσότερο;

A. M. Βαθιά μέσα μου, για μένα τον ίδιο, είναι η σύνθεση και η διεύθυνση ορχήστρας. Στους μαθητές μου λέω πάντα ότι η σύνθεση, όταν την κάνεις

πραγματικά, όχι απλώς να μουτζουρώνεις χαρτιά, είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Θέλει μελέτη, σκέψη, συνεχή προσπάθεια. Να μπεις στα προβλήματα βαθιά. Μπορεί κανείς να γράψει ένα πολύ ωραίο έργο, ένα μέτριο έργο ή ένα κακό έργο. Η περιπέτεια που ζεις κατά τη διάρκεια αυτής της δημιουργίας είναι κάτι το ανεπανάληπτο και μόνο όποιος το έχει ζήσει το ξέρει. Πόσο ωραία βρίσκεσαι με το γραπτό σου, τη φαντασία και τη σκέψη σου. Με αυτό το άυλο. Κάπως ανάλογα είναι με την διεύθυνση.

K. L. Μόνο που εκεί λειτουργεί ο πραγματικός χρόνος. Όλα πρέπει να γίνουν άμεσα.

A. M. Ως πρακτική όμως δραστηριότητα, εκεί που πιστεύω ότι προσέφερα κάτι το ουσιαστικό, πέρα από το να γκρινιάζω και να στεναχωριέμαι για το μουσικό μας χάλι, ήταν όσα έκανα -και συνεχίζω ως ένα σημείο να κάνω- για τη μουσική μέσα στην κοινωνία. Για παράδειγμα με τις εκπαιδευτικές συναυλίες. Όλος εκείνος ο τεράστιος κύκλος μέσα σε εργοστάσια, για τα μικρά παιδιά, σε συνοικίες, στο ραδιόφωνο... Η Παιδική Όπερα της Λυρικής που ξεκίνησε τότε και ευτυχώς συνέχισε μετά.

Μπορεί να ακούγεται πολύ «εύμορφο» αλλά είναι αλήθεια: εκεί έζησα μερικές από τις πιο σημαντικές εμπειρίες της ζωής μου. Με ένα παιδάκι που μου είπε, ότι έκλεισε τα μάτια του ώστε να ακούει μόνο, επειδή τον ενοχλούσαν οι κινήσεις που έκανα διευθύνοντας ή έναν εργάτη που πολύ σοβαρά με πλησίασε και μου είπε: «Κοίταξε να δεις, δεν μου άρεσε. Δεν έχω ξανακούσει αυτή τη μουσική και δεν ευχαριστήθηκα. Ούτε μελωδίες κατάλαβα, ούτε αυτόν τον ήχο. Αισθάνομαι όμως ότι είναι κάτι σοβαρό. Κάτι που το παιδί μου πρέπει να μάθει».

K. L. Επειδή μιλάμε για πράξη, πόσο τα οργανωτικά μπορεί τελικά να είναι ο αδύνατος και απόλυτα αναγκαίος κρίκος της μουσικής αλυσίδας; Ιδέες και σχέδια εύκολα γίνονται αλλά χωρίς τα πρακτικά...

A. M. Είναι απολύτως απαραίτητο. Εγώ παλιότερα έκανα την ουτοπιστική σκέψη ότι θα μπορούσα να καλύψω και

τα δύο. Ήμουνα βέβαια πολύ πιο νέος και είχα άλλες δυνάμεις. Σήμερα που μιλάμε έχω φτάσει στο σημείο να μην μπορώ να καταλάβω γιατί το έκανα. Πώς δηλαδή μπορούσα να φαντασώ ότι θα μπορώ να κάνω ένα δημιουργικό έργο, είτε στη σύνθεση, είτε στη διεύθυνση, ενώ συγχρόνως θα τραβάω όλο αυτό το χαμαλίκι και δεν το εννοώ καθόλου υποτιμητικά.

Είναι απολύτως απαραίτητο και πολύ σοβαρή δουλειά: Οργάνωση, δομή, παρακολούθηση... Είναι εξαιρετικά χρήσιμο να υπάρχουν οι άνθρωποι εκείνοι που μπορούν να αναλάβουν τις διοργανώσεις, που δεν είναι απλή υπόθεση, ούτε αρκεί απλά η προθυμία και η εργατικότητα. Χρειάζονται και γνώσεις για να γίνει σωστά.

Εδώ θα πω ότι οι άνθρωποι που συνήθως οργανώνουν ή σκέφτονται μέσα στα Υπουργεία και τους φορείς, ακόμα και σήμερα δεν έχουν την παραμικρή γνώση πάνω σε όλα αυτά. Το ίδιο ισχύει για τους Υπουργούς Πολιτισμού, με μία-δύο φωτεινές εξαιρέσεις.

K. L. Για παράδειγμα η εποχή Μικρούτσικου...

A. M. Μπορεί κάποιοι να διαφωνούσανε. Άλλοι, όπως εγώ, να συμφωνούσανε πολύ. Το θέμα είναι ότι γίνανε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Δεν ήτανε αυτό το συνεχές τέλμα.

Για να είμαστε δίκαιοι, είναι αδύνατο ένας Υπουργός να γνωρίζει τα πάντα. Μπορεί να μην ξέρει από μουσική. Όμως πρέπει να έχει ένα πνευματικό επίπεδο και να αναγνωρίζει την σημασία της υψηλής μουσικής, με τον ίδιο τρόπο που μπορεί να αναγνωρίσει το υψηλό θέατρο, την υψηλή ποίηση, την υψηλή λογοτεχνία ή το καλό σινεμά. Εκεί τους βλέπω αρκετά ενημερωμένους.

Από την άλλη, ως οροφή της μουσικής τέχνης θεωρούνται τα τραγούδια που έχουμε, τα οποία είναι ωραιότατα. Όμως, πώς να το κάνουμε, δεν είναι το άπαν! Στην ποίηση δεν μιλάνε για τα στιχάκια των τραγουδιών, μιλάνε για Ελύτη και Σεφέρη. Στο σινεμά μιλάνε γιατον Αγγελόπουλο. Εκεί ξέρουν όλοι.

Ευθύνες για αυτή την κατάσταση έχουν πάρα πολλοί, αλλά αυτό είναι μία άλλη κουβέντα. Ευθύνονται και άνθρωποι του χώρου μας.

Σε κάθε περίπτωση δεν είχαμε τέτοιους Υπουργούς εκτός από ελάχιστους. Ένας, πολύ παλιά, ήταν ο Λουκής Ακρίτας, ο άλλος ήταν ο Μικρούτσικος και τέλος η Μελίνα, που μπορεί να μην καταλάβαινε πολλά αλλά είχε το όραμα. Ίσως υπάρχουν και κάποιες άλλες περιπτώσεις που δεν ξέρω και τους αδικώ.

Εγώ πάντως νοιώθω κουρασμένος. Υποθετικά, ακόμα και να μου λέγανε «έλα να αναλάβεις ολόκληρη την υπόθεση της μουσικής μας ζωής», δεν αντέχω πια.

Από την άλλη υπάρχει και κάτι που με χαροποιεί. Γνωρίζω πολύ καλά τα πράγματα, όχι μόνο τα τωρινά αλλά και τα προηγούμενα, αφού γνώρισα από κοντά και τους μουσικούς της παλιότερης γενιάς. Η μητέρα μου ήταν στα δεκάρια της μόνιμη μουσικός της ΚΟΘ, που έγινε μέσα στην Κατοχή από τους Γερμανούς, με αμοιβές τυράκι και λαδάκι.

Τους σημερινούς τους ξέρω όλους έναν-έναν και μπορώ να πω ότι έχουμε ανάμεσά μας εξαιρετικούς μουσικούς που είναι όχι μόνο ταλαντούχοι αλλά και ενημερωμένοι. Σε όλους τους τομείς, σε όλες τις ειδικότητες, σε όλα τα όργανα, στη σύνθεση και στη θεωρία. Συναδέλφους που δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα απ' όσους είναι στην Ευρώπη.

Χαίρομαι λοιπόν που όλο αυτό υπάρχει. Από την άλλη θυμώνω που μένει τόσο ανεκμετάλλευτο. Δεν θα μπορούσανε να γίνουν κάποιες ορχήστρες και σε άλλες πόλεις ώστε αυτός ο κόσμος να μην σπαταλιέται;

Χρόνια και χρόνια το προτείνω ώστου βαρέθηκα, αλλά το καταθέτω εδώ άλλη μία φορά: Είναι τόσο δύσκολο να γίνει η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων; Πόσο μεγάλο θα είναι πια το κόστος;

Όταν εγώ μπορώ να κάνω στην Πάτημο ένα φεστιβάλ με 140.000 ευρώ, είναι τόσο δύσκολο ή τόσο ακριβό για ένα κράτος ώστε τέτοια φεστιβάλ να γίνουν και αλλού;

K. L. Τί γνώμη έχεις για όσα έγιναν στη Λυρική τον τελευταίο καιρό;

A. M. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Η Λυρική για χρόνια βρισκότανε παγιδευμένη ανάμεσα στο δημόσιο λογιστικό και τα

A. Μπαλτάς

γρανάζια του δημοσίου, φοβερά αγκυλωμένη. Πιστεύω ότι η κρίσιμη καμπή έγινε το 1995 όταν ο Μικρούτσικος άλλαξε τον νόμο δίνοντας νέες δυνατότητες.

Είχα προσληφθεί τον Μάιο του '94 και τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς, πήγα και του είπα ότι φεύγω, γιατί δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Τότε μου είπε «περίμενε, θα αλλάξουμε τον νόμο» και τον Δεκέμβριο, '94 προς '95, έγινε η αλλαγή.

Αυτό έδωσε δυνατότητες και σε εμένα αλλά και σε όλους τους μετέπειτα. Συνέχισε ο Περικλής Κούκος, που έμεινε λίγο και μετά ήρθε ο Λουκάς Καρυτίνος πάρα πολύ δυναμικά. Έκανε πολύ ωραία πράγματα και με την Οπερέτα και με τα σύγχρονα έργα. Υπήρξε ένα άνοιγμα και όλοι το χρησιμοποίησαν.

Η περίοδος Λαζαρίδη ήταν κάτι τελείως διαφορετικό. Οτιδήποτε είχε συμβεί πριν, το όποιο έργο, ξαφνικά μηδενίστηκε. Ανέβηκαν μερικά νέα έργα και αυτό θεωρήθηκε τρομερή καινοτομία. Μπορεί να ανέβηκε ο «Νίξον», αλλά τον «Φυλακισμένο» του Dallapiccola τον έχει κάνει ο Αντωνίου εδώ και χρόνια. Εγώ έκανα Kagel το 1995 και ο μακαρίτης ο Χωραφάς «Ισπανική ώρα» του Ravel. Να μην ξεχνάμε και τον Ligeti...

Δεν αμφιβάλω ότι ο κ. Λαζαρίδης έχει μία σημαντική καριέρα στο εξωτερικό. Το θέμα είναι ότι δεν είχε ιδέα για την πραγματικότητα της Ελλάδας. Και δεν είναι μόνο ότι όταν δεν γνωρίζεις κάνεις λάθη. Το χειρότερο είναι ότι δεν πονάς κιόλας. Η οπερέτα μπορεί εσένα να σου φαίνεται μία σαχλαμάρα, όμως για μας σημαίνει κάτι.

Δεν μπορεί να πηγαίνεις κάπου και να λες «είναι όλοι άχρηστοι και μόνο εγώ ξέρω». Αυτή ήτανε η μεγάλη ζημιά.

K. L. Το μέλλον πώς το βλέπεις;

A. M. Τώρα είναι μία μεταβατική περίοδος που κάπου θα καταλήξει. Θα δούμε. Πάντως επιμένω ότι χρειάζονται άνθρωποι που να γνωρίζουν τα πράγματα από μέσα. Αυτό που λέμε «ιδιαιτερότητα» δεν είναι κάτι που το έχουν οι περιέργοι οι Έλληνες. Υπάρχει ένας κύκλος πραγμάτων: Ποια είναι σήμερα η μουσική και η όπερα μέσα στη ελληνική κοινωνία; Πώς δουλεύει το κράτος από πίσω και ποιοι είναι οι μηχανισμοί

του; Αυτά πρέπει να τα ξέρεις. Δεν μπορεί να λες «δεν υπογράφω τίποτα, ή δεν με νοιάζει αν κοστίζει ένα εκατομμύριο ευρώ» και μετά να τρέχεις και να μην προλαβαίνεις.

K. L. Εσύ γιατί έφυγες όταν έφυγες;

A. M. Για να μην τρώμε χρόνο εδώ πέρα, πάρε τον φάκελο που έδωσα στην Ελένη Σκάρκου και διάβασέ τον. Δεν λέω τίποτα, απλώς έχω μαζέψει είκοσι περίπου δημοσιεύματα εφημερίδων της εποχής. Η όλη φασαρία ήταν για μία χορεύτρια και ο τότε Υπουργός, ο Ε. Βενιζέλος, μου είπε καθαρά: «ή την προσλαμβάνεις ή φεύγεις». Όλα γραμμένα είναι εκεί, πάρε και διάβασε.

Για ότι καλό γίνεται έχω τη χαρά να λέω πως ευθύνομαι εγώ και επίσης για κάθε κακό, πάλι εγώ ευθύνομαι. Δεν έχω καμία υπονόμευση, κανένα εξωτερικό παράγοντα. Όλα εξαρτώνται από εμένα. Το μόνο που με στεναχωρεί είναι πως δεν έχω όσα λεφτά θα ήθελα.

K. L. Η χρηματοδότηση είναι από τον Δήμο;

A. M. Ο Δήμος -2.500 ψυχές- το πήρε στην πλάτη του. Πολύ λίγα δίνει η Νομαρχία και κάτι ελάχιστα το Υπουργείο Αιγαίου. Καταφέρνουμε να έχουμε κάθε βράδυ γύρω στα 800 άτομα, σχεδόν για 10 μέρες. Εισιτήριο δεν υπάρχει. Έρχονται βέβαια και πάρα πολλοί ξέ-



Σκίτσο του Στάθη από το περιοδικό METRO, καλοκαίρι 1997

K. L. Να τελειώσουμε με λίγα λόγια για το Φεστιβάλ της Πάτμου που το αγαπάς και το θεωρείς δικό σου.

A. M. Θα έλεγε κανείς ότι υπάρχει κάποια αόρατη δύναμη που με αγαπάει και μου φέρνει τα πράγματα περίπου όπως θέλω. Ύστερα από δεκαεπτά χρόνια και την κούραση από όλες αυτές τις διευθυντικές θέσεις, ήρθαν έτσι τα πράγματα ώστε να φύγω από τα κέντρα και να βρεθώ σε μικρότερα μέρη: στην Πάτμο και στην Κέρκυρα. Ειδικότερα στην Πάτμο είχα την ευκαιρία να ξεκινήσω σε ένα χώρο που ήταν τελείως παρθένος.

νοι. Πολλοί μάλιστα ρωτούν πότε γίνεται το επόμενο, ώστε να κανονίσουν ανάλογα τις διακοπές τους.

Θα ξανάρθω τώρα σε όσα σου έλεγα πριν για τις εμπειρίες μου με το κοινό. Είχαμε παίξει το προηγούμενο βράδυ το Ρέκβιεμ του Fauré και το πρωί με σταμάτησε στην παραλία μία ογδοντάχρονη κυρία, με αγκάλιασε και μου είπε:

«Να σε ρωτήσω κάτι παιδί μου; Γιατί έπρεπε να φτάσω τα ογδόντα για να γνωρίσω αυτή την ομορφιά;»